



BURGEMEESTERSONTBIJT

Opmeer - In de raadszaal van het gemeentehuis in Opmeer heette burgemeester Herman Wiersema, wethouder Vincent Buis en wethouder Robert Tesselaar de leerlingen van combinatiegroep 6 - 7 - 8 van basisschool De Akker welkom bij het burgemeestersontbijt. De kinderen schoven aan bij de mooi gedekte tafels, waar zij zich te goed deden aan een heerlijk ontbijt. Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt.

Tekst en beeld: Nancy Holderbeke



Sven Koeman (10): "Yoghurt met cruesli heb ik eerst gegeten en dat was lekker. Het gekookt eitje was ook lekker maar liever heb ik een gebakken ei. De burgemeester zien is heel bijzonder om mee te maken want er is maar één burgemeester in de gemeente Opmeer."



Björn Irik (10): "Het was super leuk omdat je met je beste vrienden kon zitten. Het broodje ei was lekker. Ik zat tegenover de burgemeester aan tafel en dat was super leuk. Het was een goed gezond ontbijt. Ik heb een broodje pindakaas, komkommers en drie appels opgegeten."



Tess Bruijn (8): "Speciaal vond ik wel dat de burgemeester mij een hand af. Het ontbijt was lekker. Een eitje eet ik meestal in het weekend en nu ook bij de burgemeester. Ik nam een eitje met komkommer omdat het gezond is want dat vertelde de burgemeester."



Ruben Blom (10): "Het was een unieke ervaring om de burgemeester te kunnen zien. Het ontbijt was lekker en we zaten met z'n allen bij elkaar. We konden ook vragen stellen aan de burgemeester. Ik heb unieke combinaties van yoghurt met jam en crackers met kaas gegeten en vond het super lekker."



Luuk Koeman (10): "Dat ik de burgemeester heb gezien was heel bijzonder want dat was de eerste keer. Ook bijzonder was dat ik in de zaal van het gemeentehuis mocht komen. Ik deed jam op brood want dat eet ik normaal alleen bij mijn oma en opa."



Pien Visser (10): "Het was in het begin een beetje spannend om de burgemeester te ontmoeten maar uiteindelijk was het ook leuk. Het ontbijt was lekker. Je kwam te weten wat de kinderen uit je klas in de ochtend eten. Ik heb ook een vraag aan de burgemeester gesteld of hij de koning kende."



Nero Fijma (10): "Het was wel spannend om te eten met de burgemeester. Ik vond het best wel leuk. Ik heb een broodje jam en heel veel komkommers gegeten. En twee kopjes thee gedronken. En ik drink nooit thee en eet helemaal nooit komkommer."



Adam Schouten (10): "Bijzonder dat ik met mijn vrienden samen kon ontbijten. De crackers waren speciaal, ze waren een beetje bitter en heel erg lekker."



Dean Buis (10): "Het was wel leuk omdat ik een ontbijt met onze groep op het gemeentehuis nog nooit heb meegemaakt. Ik heb lekker gegeten maar wel wat ik dagelijks eet."



Willemijn van der Markt (9): "Dat ik de burgemeester heb ontmoet is heel bijzonder want dat doet niet iedereen. Ik heb hem niet gesproken, wel een hand gegeven. Het ontbijt was echt lekker. Ik eet meestal andere muesli maar deze cruesli was ook lekker."



Moussa Madrane (11): "Leuk dat ik de burgemeester heb ontmoet. En ook gezellig dat wij met z'n allen gingen ontbijten. Ik had muesli met yoghurt, een broodje, komkommer en thee bij het ontbijt."